

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE TERUGKEER VAN DE OVERWINNAARS

DE oorlog is gedaan! De oorlog is gedaan! Eindelijk vrede!... » Tien jaar geleden werd dit door miljoenen mensen in bijna alle werelddelen geroepen. Het was eindelijk weer vrede, de nachtmerrie was ten einde. De Assyriërs genoten ook van de vrede, maar voor hen was het toch slechts een wapenstilstand tussen twee oorlogen. Men kan haast zeggen dat ze van de ene oorlog naar de andere renden. Het spreekt vanzelf dat ze bij oorlog steeds aan overwinning en buit dachten, en niet aan een eventuele nederlaag...



3. — HET FEEST VAN DE KONINGIN

ER waren muzikanten op die feesten. Er werd gezongen en er werd gedanst. Op sommige momenten waren de feestvierders echter zo luidruchtig dat men van de muziek helemaal niets meer hoorde. In haar eigen vertrekken vierde de koningin ook feest. Er waren eigenlijk veel koninginnen, maar ene voerde de titel. De koning kwam proeven van de edele spijsen en dranken welke voor de koninginnen werden opgediend.



1. — INTREDE TE NINIVE

NINIVE viert feest. Snel-le boden hebben het nieuws van de overwinning gebracht en vandaag komt het leger triomfantelijk naar de stad terug. Men bewondert natuurlijk de dappere krijgers, maar men bewondert nog veel meer de oorlogsbuit die zij meeslepen: wagens die tot barstens toe gevuld zijn met kostbare voorwerpen, godenbeelden, vazen in goud en zilver. Er zijn prachtig opgetuigde kamelen en paarden uit de beste stallen van Suze. Ja, de oorlog is een mooi ding! Te meer daar men niet één dag, maar zeven dagen feest viert. De poorten van het paleis zijn dag en nacht geopend, en wie wil kan er gaan eten en drinken buik-sta-bij.



4. — DE KONING GENIET VAN ZIJN OVERWINNING

OM de koning te vermaken heeft de koningin het hoofd van de ongelukkige Tioemman in de tuin aan een boom gehangen. Assurbanipal krijgt een geweldige eetlust als hij dat hoofd ziet! Op zijn paradebed geniet hij van zijn overwinning, van zijn geluk. De goden hebben hem op de hoogste top van zijn roem gevoerd. Wie zou het tegen hem durven opnemen? Plotseling buigt een van de dames zich naar hem toe en fluistert hem iets geheimzinnigs in het oor...

2. — BROOD EN SPELEN

JE kan aanschuiven aan een van de lange tafels welke voortdurend beladen worden met gebraden vlees en wijn. De Assyriërs, van natuur zeer sober, waren na acht dagen goed eten en drinken dronken en ziek. Er heerst een carnavalstemming in heel de stad. Ook Assurbanipal viert feest omringd van een schaar genodigden. Zij zaten op hoge stoelen en aten uitgelezen spijsen, over het algemeen zeer weinig vlees, maar veel en prachtig fruit en taarten om duim en vingers af te likken. En natuurlijk dronken ze wijn uit fijn gedreven bekers, uit gouden en zilveren kruiken geschonken.



5. — DE VOORSPELLING VAN NAHUM

Ik heb vernomen dat een Hebreër van Juda, Nahum geheten, vreemde dingen voorspelt: « Ongeluk kome over je, Ninive, stad van bloed. Nu is het jou beurt, zegt Jahwe Sabaoth. Ik zal je beschaamd maken. Je zult de bittere beker tot de bodem drinken. Ninive zal verwoest worden! » Assurbanipal is op slag nuchter. Met grote ogen staart hij naar de dame, welke hem deze voorspelling heeft medegedeeld, en besluit de wijzen te raadplegen.

(Wordt voortgezet.)

